

## FÆLLESGILDEHAL 24.2.2022.

Velkommen til Fællesgildehal med væbneroptagelse.

Vi skal i aften optage Helle i væbnernes kreds, og det glæder os, du har sagt ja.

Vi har haft nogle berigende møder, dybe samtaler, og ikke mindst lært hinanden bedre at kende.

Kunsten er ikke at ændre andre, men ændre sig selv, vi har forpligtigelsen til at ændre verden, ændre os selv, gøre noget for familien og samfundet, og ikke mindst naturen.

Ærefrygten for livet er en streng kreditor, den forlanger at det fortravlede menneske tager ansvar. Og det er ubetydeligheder, der forandrer verden, øger lyset og glæden i verden.

Men det sande fremskridt er kun muligt i forbindelse med etiske kræfter, har vi slået vores etiske kompas ud af kurs, råder kun had og vold.

Vi må være etiske redskaber i en forvirret verden, hvor tidsånden rykker og slider i os, vi må ikke lade os styre af digitale medier. Mark Zuckerberg, Facebooks skaber meddelte at imperiet har skiftet navn til "Meta", metauniverset skal ikke få lov at styre os, undergrave vores medmenneskelighed.

Vi skal ikke leve i en "som om" verden, en parallel verden, vi skal finde vores kerneværdier, dem som vi finder i gildeloven. Finde "Vores etiske kompas."

I vore mange leveår har vi ophobet et solidt erfaringslager, vi kunne også kalde det et forråds-kammer. Og det er vores opgave at øse ud af det.

Karen Blixen havde et væld af mottoer, et af dem lød "Jeg vil svare", med det mente hun, vi bliver nødt til at svare. Livet kræver et aktivt svar, hun ville aldrig acceptere passivitet eller overgivelse.

Det må vi heller ikke, vi skal udbrede det, vi som spejdere og senere som gildebrødre fik lært. Både om menneskelige værdier og det at tage vare på naturen, for tiden iler, hvor bliver dagene af, hvor bliver årene af?

Tiden går hurtigere jo ældre vi bliver, da vi var børn syntes vi tiden sneglede sig afsted, og nu, ja nu ønsker vi tiden ville gå lidt langsommere.

Men det haster, det haster med at bringe vores livserfaring ud i livet, og ikke mindst være med til at tage vare om naturen og freden i verden.

Vi er naturprodukter, måske er naturen et forsøgslaboratorium med mislykkede og heldige forsøg.

Vi har 2 læreforløb, legemlig sundhed og åndelig sundhed.

Den legemlige sundhed fænger mange, man iler til fitness, idrætsklubber etc.

Den åndelige sundhed taler vi ikke om. Baden Powell havde begge dele i sit program.

Stefan Einhorn, svensk doktor i onkologi, har skrevet en bog: "Kunsten at være et godt menneske."

Han mener vores etik er medfødt, at vi er født med gener, der giver os anlæg for at udvikle en etisk adfærd. Det er i overlevelsesøjemed en fordel at være gode. Vore gode gerninger breder sig som ringe i vandet.

Vi er ikke magtesløse, vi kan gøre enormt meget for vores verden og påvirke os selv.

Jeg tror det er sandt, at eneste menneske kan påvirke verden. B P spredte efter Brownsea Island spejderbevægelsen globalt, han var et karismatisk menneske.

Han brugte de menneskelige grundvilkår i sit program. Og i over 100 år har det vist sig, den var bæredygtig, den rammer noget i mennesket, naturen i mennesket.

Og både spejderloven og gideloven har et etisk mål.

Som spejdere står vi i naturlære.

Naturen synger dagligt for os, det gælder blot om, at vi kan være stille, så vi kan høre den.

BP' s tanker ramte noget vitalt i verden, og med i historien om Sct. Georg og dragen, anmoder han os alle om at bekæmpe det onde i os selv og verden.

Hvis verden ikke er kommet til et endepunkt, er det på tide det kommer til et vendepunkt.

Vi er genskabte mennesker, men det er på tide vi bliver genskabte.

Ikke lader os overvinde af det onde, men overvinder det onde med det gode.

Men hvorfor skal vi være gode?

Ifølge Einhorn:

1. Vi får det godt af at være gode.
2. Andre får det godt, hvis vi gør noget for dem.
3. Det skaber fordele for os selv at være gode.
4. De samfund der har en udbredt etisk måde at fungere på, fungerer bedre.
5. Vi får en bedre verden. Det er effekten af den gode handling der spreder sig som ringe i vandet.