

## 5 min. Sct. Georg den 19.1.2023

Vi har ønsket hinanden Godt Nytår i den sidste tid.

Dejligt at vi ønsker for hinanden, at året bliver godt, men hvad det nye år vil bringe for den enkelte, ved vi heldigvis ikke.

Vi må tage, hvad der kommer og få det bedste ud af det!

Nytår er sådan en slags milepæl. Mange – nok de fleste af os - stopper op og ser tilbage, hvordan var året, der er gik ?

Gik det, som vi forventede eller var der noget, vi kunne have gjort anderledes.

Vi må erkende fejl, hvis vi skal rette dem, men der er mange ting, som vi ikke har indflydelse på. f.eks coronaen – hvad kunne vi gøre ved den? Det ser ud til at der er nogenlunde styr på den.

Krigen i Ukraine, den er det de store magter, som tager sig af, men vi bør lære af det der sker.

Der er flere områder, hvor vi kan gøre vores indflydelse gældende.

I gildet kan være aktive og gøre vores bedste. Som gildebrødre har vi gildelov og -løfte at holde os til. De to ting er gode at have med på vejen.

Hvad verden udenfor vor egen dør angår, er der rigeligt at forholde sig til: Høje energipriser, inflation som medfører højere priser på mad og alle andre fornødenheder.

Den enkelte kan ikke rigtig gøre noget ved det, med mindre man engagerer sig i det politisk arbejde.

Men ser vi lidt positiv på det, har vi måske godt af at blive stoppet i det forbrugerræs, som mange har levet i de sidste mange år.

Vi har kunnet købe, hvad vi ville – der var rigelig med penge og varer.

Var vi tilfredse?

Hvad angår dig og mig, kan vi kun hver især selv gøre det op.

Tager vi et samlet overblik over det, der ligger bag, er det svært at skille det ene fra det andet. Det er flettet ind i hinanden – vi er en del samfundet, og samfundet er dig og mig.

-----

Var det gamle år nu så dårligt, som man skulle tro, når man hører folks klager?

Nej! Hvis der var ting i 2022, vi ikke var tilfredse med, ja så må vi gøre noget ved det i 2023.

De forhold, der er politisk betingede har vi ikke direkte indflydelse på – måske kan vi gøre noget ved næste valg.

Men hvor kan **jeg** så gøre det bedre ?

I vores hverdag – i min måde at omgås mine medmennesker på.

Vi kan ikke lave verden om , men vi kan i vores daglige virke prøve at gøre hverdagen lidt lysere og gladere for andre. Det har vi jo som gildebrødre lovet.

Lad os leve i dur og ikke i Mol!

Jeg vil slutte med en lille solstråle:

”En lille solstråle havde hørt tale om noget, der blev kaldt mørket. Den var meget nysgerrig, og begyndte at lede efter mørket. Den ledte alle vegne, men hvor den kom hen, forsvandt mørket. Den fandt aldrig mørket.” **Godt nytår!**