

Gildehal 22 september 2022.

Vi gildebrødre har som spejdere knyttet varige bånd, det samme har vi i gildet, bånd som rækker ud , både i Danmark og globalt.

Det er bånd som er med til at skabe fred og forsoning i verden, og det er det ,der gør spejderbevægelsen og gildebevægelsen unik.

Baden Powell, spejderbevægelsens stifter, gav de unge en lov og et løfte, som skulle give dem et livsgrundlag de kunne bruge som rettesnor.

Det har vi også fået som gildebrødre og loven lyder som det sidste inden gildehallen lukkes. I min første gildemesterperiode her i Haderslev var Johanne ved at falde ned af stolen, for jeg begyndte:

“Jeg vil i min tid som gildemester parafrasere over gildeloven”.

Det skulle jeg selvfølgelig have forklaret.

Det betyder bare at udlægge.

Og det var for mig et spændende projekt for hvad er det egentlig vi står og læser op ?

Jeg vil i korte træk prøve at fortælle hvad den betyder for mig.

Det at nå frem til en livsanskuelse og finde grundlaget for min tilværelse har betydet , at jeg hele livet har gransket i “hvad er et menneske”.

Jeg er kommet frem til det, men skal ikke trætte jer med det.

Det med at erkende sine fejl og rette dem , er staks en enkelt lov, men bestemt ikke let at holde.

Det at beherske sit sind kommer an på , om man har fundet sig selv, og vil være med til at ændre verden, min gamle bedstemor sagde altid:” Man kan ikke ændre folks sind”.

Det har hun nok ret i , men det er jo netop det , vi har loven til i gilderne, vi skal hjælpe hinanden til at nå ind til hinanden , at have respekt for hinanden, så vi kan gøre livet gladere og lysere for hinanden, på den måde tager vi ansvar i vores familie og i samfundet.

Så er der jo lige den med at værne om naturen og nationale værdier, men det er jo noget som altid har været vores grundlag .

Gildeloven er jo ikke svær at holde, der er bare det lille problem og det er som løftet kræver, at drage et Sct. Georgssværd , vi skal bekæmpe det onde i os selv og det onde i verden.

Og hvordan gør vi det ?

Hvordan kan vi skabe en bedre verden ?

Hvordan kan vi prøve at skabe fred i verden ?

Piet Hein har skrevet et digt på 10 vers her kommer første og sidste vers:

”Mennesket sidder ved havets bred

Og leger med rav og stem.

Udforsket mod kysten går  
det ubegrænsede hav.

Bundløst ligger atomers dyb  
og stjerners tid og rum.

Mennesket selv er menneskets eget stridigste studium.

Kun AL - uvidenheden

kan tro sig AL-videnhed

Den er på vej mod viden,  
som ved hvad han ikke ve'd.

Det som har skilt vore verdener, var,  
At vi holdt vore særheder hellige.

Det som ville kunne forene os er,  
at forstå hvad der gør os forskellige.”

Vil vi gøre noget ved vores forskellighed?

Det vigtigste er nok , det som det sidste punkt i gildeloven udtrykker:

“At gøre sin pligt, frem for at kræve sin ret”.

Vi må blive lidt bedre til at tale om hvordan vi kommer videre, vi må stille os selv spørgsmål som:

Kan jeg være med til at skabe et bedre miljø ?

Kan jeg være med til at skabe fred i verden ?

Netop vores lov og løfte, fører os til at tænke over tingene.

Jeg nævnte Karen Jeppe, en dansk nødhjælpsmedarbejder fra Gylling, i en tidligere gildemestertale, som reddede mange menneskeliv i Albanien, hun sagde bl.a. at det var den offentlige mening der var afgørende for om tingene kunne gennemføres, og det må også være vores idegrundlag ,som kan være afgørende.

Vores idegrundlag er globalt, jeg kan huske da vi besøgte et gilde i Østrig, det var som om vi havde noget fælles.

Der var nogle bånd.

Det samme gør sig gældende , når jeg stadig skriver med Australien , et venskab som rækker tilbage til 1988.

Spejder og gildebevægelsen er med til at gøre den menneskelige forståelse bedre.

Åbne porten til lidt mere fred i verden, som Baden Powell sagde: “Prøv at efterlade denne verden , en smule bedre end du modtog den.”

For mig at se drejer det sig om “Jagten efter det værdifulde.”

Jagten efter vores fælles værdier i gildet og i samfundet.

Vores forskellighed kan vi ikke løbe fra,

Men vi bliver nødt til at prøve at forstå hinanden, som der står i en af vores gildesange “vi er et i gildeånden”

Vi må finde sammen, vi mødes i gildehallen, ikke blot fordi vi har været spejdere, vi mødes fordi vi erkender at de ideer der var spejderbevægelsens, ikke blot var gældende i spejdertiden, men fuldgyldige for hele livet, det gode der var sået i spejdertiden skulle også kunne dyrkes i de voksnes rækker.

Vi er hver enkel gildebror som led i en stor kæde, der selv om vi ikke ser ud af ret meget i kædens helhed, dog hver især er den helhed ,som holder kæden sammen.

Brydes kæden , brydes helheden.

Derfor må vi lige netop med vores karakter, være det led som sætter sig det mål, at være til glæde og gavn for gildet.

Der er himmelvid forskel på at være med i et fællesskab og tage aktivt del.

En gammel vismand har sagt:

“ Så en tanke, og du høster en handling, så en handling og du høster en vane, så en vane og du høster en karakter.”

Her kommer lige en række BP citater:

“ Ingen opgave er for stor- når der hersker god vilje og godt samarbejde til at løse den .”

“ Vær hjælpsom mod andre, og du vil få al den glæde, du bare kan ønske dig.”

“ Spejderarbejdet er mere end en leg for drenge, det er en måde at leve livet på .”

Brug gildelov i hjemmet, på arbejdspladsen og ikke mindst i gildet.