

20141007 Gildehal

Gildemester Niels Kudsk bød velkommen til 22 deltagere til 4. gildes 34. fødselsdagsgildhal. Tilbage fra oprettelsen er foruden Gildemesteren, Richard Diedrich, Jørgen Elmelund og Hans Lange.

GM bød specielt velkommen til to gildebrødre fra 2. Gilde Mona Kudajewski og Hanne Juul-Dam, der i aftenes gildehal overføres til vort gilde. Også særlig velkomst til to gæster Inger Møller fra 2. gilde og Hans Thygesen, Toftlund Gildet.

Der blev modtaget to gaver givet af Hanne og Peter Thygesen, som er overflyttet fra Ålborg gilderne. (Et skind med gildeloven, samt en sabel fra 1853.

Vi fik svar fra de 2 overflyttere om hvor længe de havde været med og besatte poster m.v. og begge skrev deres navn i gildeskråen.

Gildemesteren talte i sin tale om vore symboler og handlemåde og henviste til gildeloven og sablen og sagde bl.a. "Det er altid godt at have et Sankt Georg Sværd for øje i sin hverdag, på arbejdspladsen og i det hele taget i omgangen med andre mennesker. Vi kan jo ikke føle os lige meget tiltrukket af alle mennesker, der er altid nogle man synes bedre om end andre og har lettere ved at omgås. Derfor er det godt at bestræbe sig på at opelske den egenskab at kunne finde noget positivt og værdifuldt i ethvert menneske.

Det vil sige, at man skal undlade at blive irriteret, eller lade sig gå på af knoppede ord, men give medmennesker rum, og prøve at se det positive i en situation. Vogte for at give anledning til sladder og ond tale, og her dag bestræbe sig på at være åben og ærlig overfor sine medmennesker, at vise respekt for det, der har værdi for dem, og bruge sine evner og livsanskuelse til gavn for alle. På dage, hvor alt går lige efter en snor, kan det føles let at efterleve, men det er et dagligt arbejde med sig selv og sit temperament."

I uddrag.

Hanne Thygesen holdt 5 min. Sct.Georg og fortalte bl.a. om syltetøjsglasset, som kan fyldes med store og små ting, hvilket symboliserer vores liv, som vi selv fylder med det vigtigst familie m.v. og småstenene symboliserer andre ting såsom job, hus, bil mv. og sandet er så alle de andre ting. Hanne nævnte pas på jeres helbred, løb en tur i skoven, man kan altid ordne hjem mv. Hanne sluttede med et lille gruk af Piet Hein.

Når man trættes af travlhed med meget. Skal man hvile sit væsen ved lidt.

Man skal lægge sig lunt i en vejkant og tænke på tallet 1

Man skal dvæle ved jorden og rummet og kimningens lukkede ring

Og elske i evighed alle de enkle urørlige ting.

Eftergildehallen var hyggelig med dejlig mad m.v. samt ekstra velkomst til de nye gildebrødre. Vi sluttede godt kl. 22 og dannede ring.

/Grethe

