

50 års jubilæumsgildehal 22.2.2020.

Selve datoen er total, 5 2-taller, men datoen er også en helt speciel dato, det er Lord og Lady Baden Powells fødselsdage, og tilligemed Thinkingday.

Den dag alle spejdere over hele jorden tænker på hinanden.

Da jeg var spejder, kom vi alle med en mønt med hul i, som blev trukket på en snor, og sendt til forskellige formål f.eks. til Afrika.

Den bevægelse BP oprettede på Brownsea Island og som senere blev til gildebevægelsen, er verdensomspændende.

Og hvordan kunne den blive så verdensomspændende?

Det kunne den, fordi det ikke var en eller anden ideologi, men de menneskelige grundvilkår Baden Powell byggede på og hans etik var suveræn.

Med spejderloven lærte vi at værne om naturen og være medmenneskelige.

De store lejre som bliver afholdt; den store lejr i Sønderborg og sidste år i USA, er med til at knytte bånd mellem unge mennesker og forhåbentlig stifte lidt mere fred globalt.

På samme måde skaber ISGF med deres store konferencer globalt, venskaber mellem verdens lande. Fredslyset fra fødselsgrotten i Betlehem, er med til ved juletid at minde os om, at vores vigtigste opgave i livet er at stifte fred.

Nu bliver Fredslyset også brugt til at tænde lejrballer om sommeren.

Men kan der stiftes fred globalt?

Kan man i livets store drama, skaffe fred?

Nis Petersen, Kaj Munks fætter, skriver at det gale system ikke findes i det fjerne, men inden i slambrønde, som Nis Petersen kalder vore hjerter. I et digt skriver han:

"Lad os blot endnu engang

Skændes om skylden for - krigen.

De små vil lytte sørgmodigt - overbærende ...

For de ved - tværs gennem flommen af ord,

At her, af hovmodet, misundelsen - og hadet

I mit frygtelige skidne sind - groede krigen, som en hæslig blomst."

I kringet af fjender af Nordahl Grieg skriver han i de første vers om, at der bliver spurgt om, hvad vi skal kæmpe mod i livet og svaret er:

Troen på livet og menneskers værd. Stands våben med ånd.

Krig er foragt for liv, fred er at skabe.

Og i sidste vers lyder det:

Dette er løftet vårt

Fra bror til bror:

Vi vil bli gode mot

Menneskenes jord,

Vi vil ta vare på

skjønnheten, varmen-

Som om vi bar et barn

varsomt på armen.

Karen Jeppe, som reddede mange menneskeliv i Albanien, skrev, at det kan der kun , hvis det bliver et behov for mange, hvis den offentlige mening træder igennem, hvis stormagter, regeringer og folk ønsker det. Men gør de det?

Vi mangler dialog mellem stormagter og mellem religioner.

Men Baden Powell skabte noget. Han så hvad naturen bringer til os, han så ,da han stod og iagttog Boys Brigade vandre med gevær over skulderen, gennem Londons gader, at ungdommen havde brug for "noget", det gav BP dem med spejderlov og løfte og et liv i naturen.

Vi fik det i gildebevægelsen med gildelov og løfte.

Har de 2 bevægelser ændret noget i verden?

Det tror jeg virkelig de har.

Baden Powell gav os ikke kun lov og løfte, han gav os mange eksempler på, hvordan vi kunne ændre verden.

Sct. Georg skulle være vores forbillede.

I Aarhus Domkirke er der et maleri af Sct. Georg fra 1497, men kikker vi godt efter, sidder der en lille drageunge bagerst i hulen, ved ikke hvad kunstneren har villet symbolisere, men klart er det, at når den ene drage er bekæmpet, dukker der en ny op.

Når vi slutter gildehallen, slutter vi med at læse gildeloven, og den er symbol på, vi skal gå ud i livet og efterleve den.

Jeg var gildemester, da vi fejrede 25-års jubilæum, og jeg brugte gildemestertalerne til at gå igennem gildeloven. Det gav meget stof til eftertanke.

Martha Christensen, som har skrevet bogen "Vær god mod Remond" tog fat om sociale problemer, hun stillede spørgsmålene, men vi måtte selv finde svarene.

Temaet som går igen er, at vi alle har et ansvar over for hinanden, og selvom systemet synes uoverskueligt, kan vi alle gøre lidt. Vi er udleveret til hinanden på godt og ondt, derfor må vi gøre noget, det er hendes budskab, og det er eviggyldigt.

Vi kender historien om spejderen som hjælper en gammel dame over gaden.

" Vær hjælpsom og forstående overfor hinanden."

Det er det store budskab i dag.

Men i dag har vi et stort problem, generationskløften og teknologien som sætter os hen i hvert vores lille kammer.

Vi har glemt at sætte frugt og bringe livserfaringer videre.

Preben Kok, sygehuspræst, siger, at forudsætningen for at sætte blomst er afblomstringen, og vi bliver mennesker, når vi laver en fejl.

I vores livsbue har vi "opstigningen," her samler vi kundskaber og erfaringer, og gør det man har lært til vise handlinger. Men vi lever i en tid, hvor vi ikke vil afblomstre, vi vil ikke blive gamle.

Der er gået 100 år siden genforeningen, og de som stemte i 1920, tror jeg ikke kunne forestille sig det samfund, vi har skabt i dag.

En klode med forurening, drivhuseffekt og global opvarmning.

Et overvågningssamfund, der fortæller myndighederne, hvad vi foretager os.

Uhyggelige perspektiver, men her tror jeg vi i Spejderbevægelsen og Gildebevægelsen har et bæredygtigt perspektiv, her kommunikerer vi i gilderne med spejderne, gennem spejderløb og andre aktiviteter.

Vi kan jo ikke forbigå 2020, 100 året for genforeningen. Her havde spejderne her i Sønderjylland en aktiv rolle.

En af de ting vi har med os fra vores spejdertid er "Engang spejder - altid spejder".

Det er noget man ER, og det skal være med til at tage vare om vores medmennesker og naturen.

Ser du stjernerne på himlen, sagde BP, mærk dig dem, tag dem til ledestjerner, med andre ord, sæt dig høje mål.

Lad spejderbevægelsen og gildebevægelsen sætte frø, i en verden i omforandring.

Ordet silent indeholder de samme bogstaver som listen, lad os være stille og lyt til hvad vi kan gøre i vores samfund.

Vær beredt ☸