

## FRILUFTSGILDEHAL 27. MAJ 2021

Vi er ikke skåle der skal fyldes, vi er en flamme der skal tændes.

Sådan skrev Platon for et par tusinde år siden.

Det gjaldt dengang og det gælder nu.

Men i dag fylder vi viden og kundskab på folk, det forsøger vi i skole, på uddannelsesstederne og i hverdagen.

Vi skulle meget hellere tænde forundringens og nysgerrighedens flamme.

Vi kan ikke bare hælde på, nysgerrigheden skal leves i vore relationer, kundskab er noget vi får sammen.

At kundskaber er noget vi gør sammen med andre, og lige her ligger tilegnelsen af en viden.

For når vi "kundskaber" så er vi engagerede deltagere, så tændes vores flamme og vi brænder for sagen og emnet.

Det kan virtuel undervisning ikke klare, det har været frygteligt for unge, for arbejdskollegaer, for ældre, ja, for alle.

Det at være sammen og udvikle sig, er det vigtigste i livet. Det er det, der gør en forskel i livet.

Vi kan læse om det hele, og måske forstå og tilegne os noget, men vil vi rigtig forstå livet, troen, håbet og kærligheden, så er vi nødt til at leve den og bruge den i fællesskaber.

For det er i relationerne, at "kundskabningen" lever, det er der, tilegnelsen af viden virker hele livet.

Vi er hinandens verden, der ikke en dag hvor du ikke har et andet menneskes skæbne i din hånd. Sådan skrev K. E. Løgstrup i "Den etiske fordring".

Vi forsømmer så mange ting i livet, vi har så travlt med os selv, vi må endelig ikke gå glip af noget. Selvom det er så let at være nærværende, bare være der for sin næste.

Thorkild Barfod, en tidligere gildebror, skrev i et digt:

"Om du laster din skæbne, så er det dig selv du har hørt, det onde blev til af det gode, som du har forsømt."

Og videre:

"Det er ikke skæbnen den blide, der lønner og slår, det er dig og din gerning- der former det kommende år".

Ja, efter coronamavepusteren, er der nok at tage fat på.

Der er meget der skal følges op på. Både i familien, i skolerne, blandt de gamle og de unge.

Vi må tænde flammen, dejligt at være sammen her i aften, hvor bålet flammer, og vi igen må samles. Tag flammerne med hjem.

Globalt er der heldigvis godt gang i at genetablere den natur vi så skammelig har drevet rovdrift på.

Og nu er det mennesket, vi må tage fat på. Vi må se hinanden, også i øjnene. Det er hos børnene og i familierelationerne, der må sættes ind. Tror mange depressioner og angst hos børn og unge er opstået af rodløshed, mobning og mangel på kærlighed.

Det jeg siger føler jeg ofte er gentagelser, og alt ender i gildelov og løfte, ja det hele synes så enkelt, og hvorfor opstår der så, så mange misforståelser? Fordi: Vi glemmer at gå i dialog, vi glemmer at sætte os selv til side og tænke i helheder, lad os prøve sammen at tænde flammen, gå en ny tid i møde med forståelse og sammenhold.

Lars Muhl, musiker og mystiker udtalte, at d.21-12-2020 der skete det, mange havde ventet på, "Det store skifte", her trådte vi ind i Vandmandens tidsalder, hvor det handler om at opgive de gamle paradigmer, det evige ræs efter social status, materialisme, kynisme, arrogance og ligegyldighed mm.

Virussen har vist, at ideen om menneskets overlegenhed, altid har været en illusion.

Prins Philip som England mistede, næsten 100 år gammel, havde ikke meget til overs for højt uddannede mennesker, selvom han var tilknyttet "Duke of Edinburgh Award Scheme", som blev grundlagt i 1956, udtalte han, at det aldrig havde været meningen den skulle opkaldes efter ham, han var et meget ydmygt menneske og havde ikke selv en universitetsuddannelse.

Jeg fik bogen "The Wicked Wit of Prince Philip", en bog fuld af eksempler på hans ligefremme og vittige væsen.

Hans filosofi om nytten af universiteter var simpel: "University is merely so much vocational training unless it puts some fire in your belly".

Universiteter er så meget sproglig træning, medmindre det sætter ild i maven.

Vi må opflammes, men ikke af ligegyldige ting, det har det sidste år vist, nu må vi ændre livsstil, bygge et samfund op, som bekymrer sig om naturen og hinanden.

Amanda Corman, en ung pige på 22, holdt en tale, ved indsættelsen af Joe Biden,

Hun sagde bl.a.: " Der er altid lys, hvis vi kun er modige nok til at se det, hvis vi kun er modige nok til at være det."

Jeg kom til at tænke på sangen: "

This little guiding light of mine, I am going to let it shine"

Take my little light round the World,

I am going to let it shine.

Don't you puhh my little light out, I am going to let it shine.

Lad os lade flammen og lyset blive vores nye ledetråd.