

22-2-2021

## THINKINGDAY

Lord og Lady Baden Powells fødselsdage, og også 3. Gildes fødselsdag.

I dag er det præcis et år siden, vi fejrede vores 50-års jubilæum, og hvor var vi heldige vi fik den fejret inden nedlukningen.

Jeg tænker tilbage på dagen med glæde, her viste det sig hvor meget det betyder, med fællesskab, og hvor meget det betyder at løfte i flok.

Som spejdere samlede vi ind på Thinkingday for at hjælpe andre, i Gilderne afholder vi arrangementer hvor vi samler ind til forskellige formål, mest til børn og unge.

Sådan har gilderne videreført spejder ideen til gildetanken.

Vi kan forhåbentlig snart overrække overskuddet fra koncerten i september, til krisecentret og lektiecafeen.

Det har været et underligt år, men også et "tænke år", vi har mere eller mindre været overladt til os selv, intet fællesskab eller samvær.

Og hvad har så jeg tænkt?

Jeg har mest af alt tænkt på børn og unge, hvad har de været overladt til ?

Ja, de har været overladt til en helt anden tilværelse, men også en tilværelse som er nødvendig for de unge, nemlig, det som på tysk hedder "Nestvarme" og som vi kunne kalde miljøvarme og som betyder meget mere, end vi er tilbøjelige til at mene.

De har kunnet opholde sig i deres "rede" hos far og mor.

Men vi har også fået vendt skolen på hovedet, den er kommet op til revision.

Skolens vigtigste opgave er nemlig tilværelsesoplysning. Det er ikke kun at give dem forudsætninger for videre uddannelse.

Skolen skal give børn og unge miljøvarme og tilværelsesoplysninger, skolen skal være rollemodel.

Ja, og hvad skal indholdet være? Vi kan jo sagtens kaste sådan en bemærkning ud i luften.

Min lærerinde indførte tilværelsesoplysning, gav os indsigt i FN, WHO, UNICEF etc.

Den bedste måde at gøre det på er at tale om de dybe ting i livet, komme ud i naturen og værne om naturen.

Det er frygteligt at se de unges opførsel i dag, de behøver ikke tage ansvar, de er curlingbørn, far og mor beskytter, men glemmer at fortælle om værdierne i livet.

Jeg mener skolen har svigtet på det menneskelige plan. Og det har vi også i de første mange år af barnets tilværelse.

Ganske vist har vi fået en laaang barselsperiode, men hvad hjælper det, når far og mor sidder med deres telefoner? Ikke ser deres børn som de er.

På FB slås der mange ting op, så her en Newsner DK! Den lyder:

"Når dine børn beslutter sig for, at tale med dig og dele deres små problemer - smid alt du har og lyt. Der findes intet vigtigere end det"

De lytter heller ikke altid i skolen, og ser ikke det enkelte barn og dets værdi, de observerer heller ikke.

Goethe skrev allerede i 1796:" Hvis vi ser mennesker som det de fremtræder som, gør vi dem mindre, end de er.

Men hvis vi ser dem, som det, de kunne blive til, bringer vi dem derhen, hvor de er bestemt til at være."

Grundtvig slutter et af versene i "Hvad er det min Marie"

"Det er at vi vil være

hinanden som vi er,

Det er, at vi kan bære

hinanden som vi er."

Hvor skal vi fange an? Hvordan kan vi hjælpe de unge?

Her har vi da heldigvis fritidslivet, og her tænker jeg helt bestemt på spejderbevægelsen.

Den organisation BP grundlagde har sat dybe spor, og hvorfor har den så det?

Bl.a. fordi den med spejderlov og løfte giver tilværelsesoplysning. Og fører os ud i naturen.

Det er så noget godt ved Coronatiden, den har netop ført alle ud på pragtfulde gåture.

Jeg har aldrig set så mange mennesker gå langs fjorden når jeg sidder og kikker ud ad vores vindue. Og når jeg selv går turen, møder jeg mange mennesker, vi hilser og taler med hinanden.

Ja, der er sket noget i samfundet, Coronatiden har været en form for opbyggelsestid menneskelig eftertænkstid.

Det er gået hårdt ud over mange ting, samfundet er blevet stille, Haderslevs gader uhyggeligt tomme, med alle de lukkede butikker.

Og det værste er foreningslivet, nu har jeg så længe talt om, hvor meget fællesskaber betyder. Og så er vi tvunget til at isolere os, men ikke i tankerne.

Thinkingday 🍀 tænk på hinanden, ring til hinanden, giv hinanden et knus på nettet,

Her "må vi godt" 😊

Kærlige gildehilsner knus og tanker

Lissi ❤️❤️❤️

Fra 22-2-2020