

## Gildemestertale den 15. november 2018.

Min gildemester tale skal handle om Bjarnes og mine 30 år i 3. Gilde.

Bjarne kom til Haderslev et halvt år før mig, og havde tid til at besøge alle gilderne og han var ikke i tvivl, det skulle være 3. Haderslev, han følte ånden i gildet lå tæt på 1. Viborg og Karupgildet, som vi havde oprettet.

Som jeg nævnte i talen til Harry, var der ikke kun Harry men 6 gildebrødre der kom og hjalp med at tømme flyttebilen. Vores første dejlige møde med 3. Gilde. Vi har oplevet mange skønne gildeledelser, i aften vil jeg takke Johanne og Marie, tak for gode gildehaller og fast ledelse af vores gilde. Vores tanker skal også gå til Inge Vithner, Jørgen Stæhr og Tage Jensen som var gildemester, da vi kom herved.

Så mangler vi Hans Ole Hede som desværre smuttede nordpå.

Noget af det første vi oplevede var en "Vær med fest" på CF kasernen med underholdning og dans, hvor vi også blev rystet sammen med de andre gilder.

Gilderne i Haderslev afholdte "Træf i spejderskoven", hvor Marie var linedanser og Johanne vægtløfter. Og De Tossegode var den røde tråd.

Sct. Mortens klan, vores gamle gruppe fra Viborg deltog i festen og var dybt imponeret over arrangementet.

Sammen med dem arrangerede vi 2 ture, den ene til Gammelstrup, der hvor Marie ville bæres, og den anden til spejderhytten i Karup, hvor vi afviklede "Gæt og grimasser".

Fra Gammelstrup travede vi til Mønsted Kalkgruber, hvor Anker Buch viste rundt og spillede for os.

Fra spejderhytten i Karup drog vi til Grove Kirke, hvor Karen Stæhr havde fundet Messehagelen bag alteret og stod med den, da Jørgen udbrød: "Karen, synes du ikke du har tøj nok?"

I gildet er der i de sidste mange år arrangeret gildeudflugter. Nok en bestemt gruppe, har stået for udflugterne, den sidste gik til Kolding, udstillingen "Magtens smykker" og meget mere.

Vi har været i Tønder, Højer Mølle, Dybbøl Mølle, Flensborg, Gram med Aftægten, Barsø, Den Fynske Landsby, Glücksburg og mange flere.

Vi er det mindste gilde, men ikke desto mindre er vi meget aktive.

Som sagt - udflugter hvor de andre gilder også er inviteret. Vi er med i Hertug Hans Festival udvalget, koncertudvalg, lopper og spejderløb.

De sidste mange år har Helga og Niels arrangeret besøg på "Det lille teater" i Flensborg med spisning dernede, hvor vi er mange der deltager, og har arrangeret banko, som er blevet en kæmpesucces. Vi var d.1. nov. 36 deltagere, et godt tilskud til køkkenkassen.

Når jeg ser tilbage, kan jeg desværre se den udvikling her i Haderslev, som er sket på landsplan.

I 1994 var vi i de gamle gildelokaler 101 til adventsmøde. Det er reduceret betydeligt.

Gildet er oprettet i 1970, hvor du jo blev overført Harry, og i 1995 havde vi 25 års gildejubilæum med et brag af en fest og gildehallen blev ledet af Landsgildemesteren, Niels Rosenbom.

Vi har 50 års jubilæum i 2020, samme år som genforeningen.

Vi havde en kort periode et venskabsgilde fra East Grinstead i England, hvor vi havde besøg af dem. De boede tæt ved Blacklands Farm, en lejr hvor jeg i 1968 opholdt mig med 25 spejdere, og på Spejdermuseet i Aabenraa fandt de fotos fra Blacklands Farm.

Det internationale har haft stor betydning for mig både i spejderregi og gilderegi. Vi har gilde kontakter i Wagga Wagga i Australien, i Waidhofen An der Ybs i Østrig og besøgt et Altpfadfinder gilde fra Hamborg, som havde en gård ved vestkysten.

For mig har det, at være væbnerforbereder betydet, at jeg har beskæftiget mig meget med Baden Powells livsfilosofi, hans liv og tanker. Ja, hans 2 liv.

I en verden som næsten har antaget vanvidskaraktter, og hvor man i medierne har et sprogbrug, en etik som er under al kritik, er det som aldrig før nødvendigt med gildebevægelsen og spejderbevægelsen, det kan godt ske, vi i gilderne er i tilbagegang, men jeg tror på, at vore grundprincipper er bæredygtige, ligesom spejderbevægelsens.

Det glæder mig meget, at spejderbevægelsen er i rivende fremgang, det viser jo netop at den er bæredygtig, at det som Baden Powell startede på Brownsea Island, den livsfilosofi og pagten med naturen, er principper som tages op i dag. Vi afholdt Sct. Georgsløb med 103 spejdere i oktober i Damparken, dejligt vi år efter år knytter bånd til spejderbevægelsen.

Vi må tro på, at det nytter at holde på vores principper, overholde gildelov og løfte.

Og ved vores holdning, håbe på det breder sig som ringe i verden.

Amazing Grace, forbavsende nåde, blev skrevet af en tidligere kaptajn på et slaveskib, som efter et forlis blev omvendt. Han skriver bl.a i sangen "I once was bad, but now I see". Engang var jeg ond, men nu ser jeg.

Hvordan gør vi verden til et bedre sted at være?

Ja, det gør vi netop ved at overholde spejderloven og gildeloven lokalt og globalt. Lad os håbe, at spejder og gildebevægelsen kan være med til, at gøre verden til et bedre sted at være.

Vi skal nu lytte til Amazing Grace.