

## NYTÅRSGILDEHAL 17 -1-2019

Godt nytår til alle.

Da vi vågnede nytårsmorgen, havde vi en ny bog med rene uskrevne sider.

Jeg /du er den daglige forfatter. " Held og lykke med udfyldningerne af siderne."

Som inspiration kan vi bruge Benny Andersens digt:

" Hvor ordene ikke mere slår til, begynder toner og strengespil.,  
Din glæde, din smerte, din melankoli, får luft i en Beethoven- symfoni.  
Din livsnerve finder sin rette plads, ved lyden af storsindet gylden jazz.  
Dit første vellykkede sværmeri, bli'r levendegjort af en popmelodi.  
En fuga af Bach, en klang af Carl Nielsen, kan opleves som en personlig hilsen.  
Et uudtømmeligt reservoir af spørgsmål hvorpå kun du kan gi' svar  
Musiklivets generøse tag-selv-bord har uden tvivl afholdt mange fra selvmord.  
Fordi vi bebor en akustisk stjerne vor mælkevejs mest musikalske hjerne."

Kun du kan gi' svar!

Kun du kan forme dit liv.

Kun du kan ta' ansvar.

Henry David Thoreau, som levede fra 1819-1862 skrev:

Der er en rigtig vej: men vi er svært tilbøjelige til af tåbelighed eller uagtsomhed at vælge den forkerte. Vi ville gerne gå den tur, vi endnu aldrig har gjort, gennem denne virkelige verden, den tur, som er aldeles symbolsk, for den sti vi elsker at vandre ad, i den indre og ideelle verden, og til tider har vi svært ved at vælge retningen, fordi den endnu ikke klart eksisterer i vor tanke.

Vejen har vi i gildeloven.

Efter at have læst en artikel af Hans Jørgen Schanz, professor i idehistorie, har jeg tænkt meget på de unge og deres vej.

Han siger, at grunden til, at vi er blevet åndsløse, er at de unge skal ile igennem deres studier. Ånd er at gå på bivejene, men i dag skal de unge kun gå på motorvejene.

Vi har aldrig haft større mulighed for at blive åndeligt rigere, men i stedet falder vi i søvn, nej, der dyrkes jo sport som aldrig før. Sport har overtaget religionens rolle.

Det man iler efter er berømmelse, de unge vil være berømte.

Og her knækker filmen for mange unge.

Individet har ikke forandret sig, men det har verden. WHO har forudsagt at stress og depression i 2020 vil være den hyppigste sygdom.

Stress opstår jo oftest på arbejdspladserne, om det er fordi der er mangel på god ledelse, eller det er fordi, der er for mange skjulte ledere på en arbejdsplads, er svært at sige, men et er sikkert, de unge mangler balance i deres tilværelse, de mangler rollemodeller.

Troels Kløvedal som vi mistede d. 23 december, skriver i bogen " Den tynde hud "

" Den pædagogik der må være den rigtige, er den der tager udgangspunkt i, at børn er forskellige, at et samfund er en symbiose, hvor alle lever af hinandens forskellige evner. Karaktergivningen er som at følge mønstret af ryggen på en moræne, hvor alle skal føres op til gabet."

Hvis man ikke ser det enkelte barn som det er, og ikke udvikler deres evner, ødelægger vi deres evner.

For at skabe et sundt samfund må vi bruge mere tid, afsætte mere tid til de unge, sørge for de får mere livserfaring og livsoplysning.

Det er utroligt som viden kan lukke til. Det naturvidenskabelige reducerer livsforståelsen. Det naturvidenskabelige univers er noget andet end det vi oplever. Og bygger vi kun på naturvidenskab bliver desillusionen konsekvensen. I Tor Nørretranders bog "Se frem" bruger han sin ynglingsfilosof Emmanuel Kant. Han er i tråd Thoreau som jeg tidligere citerede. Kant siger: Der ER en verden, vi kan bare ikke opleve den som den er. Vi kan kun opleve den, som den er, når vi oplever den i al ydmyghed. Der er to ting, den ene har vi selv fundet på, den anden vil vi aldrig forstå." Det som Kant udtrykker her blev hovedtemaet for de følgende århundredes videnskabelige forskning. Vi aner ikke hvordan verden er og vi kommer aldrig til at vide det, men det transcendentale er inde i os før verden, indersiden af dagligdagen, det må vi se med , hvis vi overhovedet vil se, siger Tor Nørretranders. Der er altså 2 ting i os, den ene vil vi aldrig forstå, den anden har vi selv fundet på. Det er alle vores påhit der skaber kaos i verden. Det er ånden ifølge Hans Jørgen Schanz, der bør bygges på, han er for øvrigt født i Skovby på Als, søn af en slagtermester. Vi må have alt det digitale, som vi alle efterhånden er blevet så afhængige af, smidt ud, og bygge på hinandens værdier. De grundlæggende værdier. Vi må se frem, som Tor Nørretranders skriver, ikke gå til i mismod, eller lade os styre af alt det negative vi hver dag bliver bombarderet af i medierne. Lad os begynde at udfylde vor ubeskrevne bog med positive dage, være hinandens verden. Dit liv er ikke færdigt, før du har fyldt det ud, og hver dag har en mening, du ikke forstår. Hvad din dag betyder, forstår du ikke på forhånd. Du taber ikke dine år i en bundløs brønd. Du bærer dem i dig og der modnes de, siger Johannes Møllehave. Kast alt det negative bort, undgå egoisme og interne stridigheder, og bygge en verden på fælles forståelse. Prøve at stifte fred, vi har lige bragt Fredslyset rundt med det glædelige budskab. Endnu engang **"Godt Nytår"**