

GILDEHAL 17. september 2020.

For mig er Sct. Georgsaften noget særligt, her tager vi livtag med det onde i livet, og hører om Sct. Georgs kamp mod det onde

Der står i gildeloven, at vi må gøre vores pligt, fremfor at kræve vores ret, så er vi allerede på vej mod at bekæmpe det onde.

Det blev så ikke i år, vi fik afholdt Sct. Georgsaften. Men det med at bekæmpe det onde er noget vi må tage livtag med hele livet.

Det er en leveregel, vi i gilderne ikke har eneret på, mange forsøger et leve op til den, men desværre er det en af de vanskeligste opgaver.

Alle burde vi spørge og selv: "Hvilket slags menneske vil jeg være?"

I gilderne er vi så heldige, at vi har gildeloven at leve efter. Vi samles i gildehaller og hver gang lytter vi til gildeloven.

I gildehallen optager og overfører vi, og i aften er vi så heldige at kunne overføre dig Doris, og dig Lise, det er os en stor glæde, at kunne byde jer velkommen i vores gilde. Vi håber I må føle jer velkommen i vores gilde.

Og i aften skal vi tilligemed fejre Vibeke og Kurts 25-års gildejubilæum, dejligt at have haft jer med i så mange år og tak for de tårn i har taget i gildet.

Gildehallens traditioner af alvor og højtidelighed bevirker at vi føler os hjemme, hvor vi end befinder os i verden.

Vi håber også I må føle jer hjemme i vores gilde.

Jeg startede med at spørge om, hvilket menneske jeg vil være.

Et menneske der er til at stole på. Et menneske der forsøger at skabe fred. Det er for mig noget af det vigtigste, at forsøge at skabe fred, skabe en bedre verden på trods af Corona, krige og naturkatastrofer.

Og her må jeg starte med at se på mit forhold til mig selv, og hvordan jeg forholder mig til familie, venner og arbejdskollegaer.

Ja, for slet ikke tale om hvordan jeg forholder mig på gildeplan.

På sidste gildeting lagde distrikterne op til at afskaffe landsgildeledelsen og lægge alt ud til distrikterne.

Skal vi nedlægge kongehuset og lade regionerne råde?

Det vil skabe kaos, på samme måde som der globalt er skabt kaos med alle de forskellige trosretninger.

Distrikterne vil have magten, men på hver deres måde.

Derfor MÅ vi have landsgildeledelsen som samlingspunkt.

På samme måde som vi har vores dronning, skønt at høre hendes tale til nationen i forbindelse med Coronakrisen.

Vi må stå for en fredelig fremtid i gildebevægelsen.

Gildeloven er ikke kun en, vi lytter til, når vi mødes i gildehal, den er ikke kun et gammelt ritual, nej, den skal bruges og leves.

Nogle samstiller gildeloven med al dens visdom, som er kernen i en demokratisk livsopfattelse. Den giver anvisning på, at vi skal stoppe op og tænke.

Vi kan kun vise omsorg for andre, ved at se bort fra os selv.

Verden forandrer sig ikke før vi forandrer os og det har vi gildeloven til.

Vores verden forandrer sig hele tiden, bare se på de sidste 100 år.

Men har vi fred og retfærdighed med i baghovedet og vores mål er ligeværd, respekt, redelighed og ansvar for vores fælles verden, kan vi være med til at skabe en bedre verden.

Vi kan sætte fire punkter op for at skabe fred:

1. Respekt for livet.
2. Viden.
3. Retfærdighed.
4. Deltagelse.

Vores viden er enorm, vi ved jo godt, hvad vi bør gøre, men ser vi tilbage på Coronatiden, var det ikke de bedste eksempler vi mødte.

Vi må forandre os, få respekt for livet, så retfærdigheden må herske i verden.

Men det vigtigste punkt er, at vi må deltage.

Venskab mellem mennesker, store som små, unge og gamle giver energi, energi til at gå videre og magte det, der somme tider er hårdt.

Vi skal bekymre os om vores venner, ring til dem, send en SMS eller lad os mødes i og uden for gildet.

Vi har vores frihed, det er der mange globalt der ikke har, vi må være deres talerør, at praktisere frihed er en fredsskabende aktivitet.

Det er i år 75 år siden 2. Verdenskrig sluttede.

Professor K. E. Løgstrup mente, den danske regering burde have vist "Ubøjelig håndhævelse af grundloven" i forbindelse med 2. Verdenskrig.

Det ville have fremkaldt den tillid, som er folkets grobund.

Staten skal føre politik for folkets skyld.

Og det folkelige er funderet i livets egne love. Næstekærlighedsbuddet er indeholdt i lex naturalis, den etiske viden, vi har uanset menneskets religiøse indstilling.

Men der findes i mennesket en dualitet, på den ene side er vi væsner, der indgår i naturen og på den anden side er vi i universets vold.

Livet er svært, vælger jeg det rigtige?

Vi spejdere og gildebrødre er heldige, vi har spejderløfte og gildelov til opbyggelse af en bedre verden.

En spejder og gildebror arbejder for fred og forståelse mellem mennesker.

Så lad os hver især gå ud i samfundet og praktisere det.