

"HVAD ER DET GODE LIV "

I dag er de fleste af den opfattelse, at det gode liv, er forbundet med materielle goder.

Vi shopper os til lykke, tager på dyre ferier og lever et liv i overflod.

Klimakrisen har fået mange til at stoppe op, og tænke "lidt" over tingene.

I en tidligere GM tale sagde jeg, at vi har forbrugt 4 planeter i vores tid.

Det er meget tankevækkende.

Og vi tror vi kan sætte videnskaben til at løse problemerne med energibesparende teknologi, vindmøller etc.

Det løser ikke det hele, vi må dybere.

Det dybe spadestik vi skal tage er hos os selv.

Søren Heisler skriver i en artikel "mormor havde fat i noget", hun levede et bæredygtigt liv.

Genbrugte gavepapir, cyklede ned og handlede og avlede selv grøntsager.

Og forfatteren Anders Holst Bodin har skrevet en bog som hedder "Klimakrisens rødder", han går dette spadestik dybere i kampen for klimaet.

Han mener klimakrisen har rod i den måde vi lever på, og den ikke kun kan løses med elbiler, vindmøller og genbrugskaffekopper etc., men skal føre til dybere samfundsmæssige forandringer.

Jeg hørte i forbindelse med skolestart, at det kostede en familie 750 kr. at sende et barn i skole, med skoletaske og det hele. Bare et eksempel på vores overforbrug.

Klimakampen kan kun vindes iflg. Bodin, hvis moderne teknologi kobles med nye idealer for det moderne menneske, for et nyt og meningsfuldt, lykkeligt menneskeliv.

Vi må investere i dannelse og ikke kun færdigheder og uddannelse.

Hvad han mener med dannelse, er svært at gennemskue. Om det er Emma Gad eller anden form for dannelse er spændende. Men vi må lære hinanden, hvordan man lever et meningsfuldt og lykkeligt liv uden afhængighed af materielt overforbrug.

Men det kræver en dyb mental forandring, der skal selvransagning til og reducere af materielt forbrug, og kan den omlægning ikke realiseres kommer vi ikke langt.

Her er spejderbevægelsen og gildebevægelsen bæredygtige bevægelser, spejderloven og gildeloven lever op til et bæredygtigt samfund, både etisk og den pagt vi har med naturen.

Og fællesskaber er meget vigtige.

Men på landsplan ser det ud til at fællesskaber har det svært, det er i loger, gilderne, ja mange klubber, stafet for livet m.m.

Selvom det netop er gennem fællesskaber, der opstår værdifulde menneskelige relationer.

Bodin mener, at vejen frem er ikke at fylde en masse på sit liv, men at tage noget fra.

Der skal være mere plads- økonomisk og tidsmæssigt- til flere fællesskaber og mere kultur.

Apropo kultur, har kommunen her i Haderslev gang i at skære kraftigt ned på kulturen.

Det har godt nok sat gang i en heftig debat, med læserbreve, hørings svar og meget andet.

Jeg skrev et hørings svar til økonomiudvalget, opfordret af Daniela.

Her påpegede jeg vores gode samarbejde og vigtigheden af bevarelse af den værdifulde samling.

Jeg brugte lige et citat fra Astrid Lindgren, hvor hun skriver:

"Børn behøver kunst, historie, poesi og musik, lige så meget som de behøver kærlighed, føde, frisk luft og leg."

Klimakampen kan kun vindes med nye idealer for det lykkelige og meningsfulde menneskeliv, lære børn og unge, ja og vi gamle, hvordan man lever et lykkeligt liv uden afhængighed af materielt overforbrug.

Det er vor tids vigtigste opgave.

For mig er det gode liv, at være i balance mellem det jeg siger og det jeg gør.

Mit spejderliv har lagt grunden til det liv jeg lever i dag, ja og så gildebevægelsen og det dejlige fælleskab. Se blot til vores gildeture. I år en flot tilrettelagt tur med maser af kultur og indsigt i netop, hvad der sker med vores klode.

Netop det at være sammen gir mange smil og gode oplevelser.

Viktor Borges biografi har titlen: "Smilet er den korteste afstand."

Og Benny Andersen skriver:

"Her står vi ved siden af hinanden

Med en afstand af titusind mil

Uden mod til at skyde en genvej

På sådan ca. et smil.

Man kan ikke være sur på den man griner med, sagde Dirch Passer, og det passer.

Men sidder man hjemme i sin stue med fjernsyn, iPad eller mobil, kan man ikke nå hinanden med et smil.

Vi må ud i fællesskaberne og finde det gode liv sammen, løfte i flok.

Vi har mange ting undervejs i det nye gildeår, et 50 års jubilæum, venter på Thinkingday, netop den dag hvor hele verden tænker på hinanden inden for spejderbevægelsen.